

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 1 - Μάθημα 5ο:

Ετοιμάζουμε ένα ερωτηματολόγιο και παίρνουμε συνέντευξη από τον δάσκαλο ή τη δασκάλα μας. Ενδιαφερόμαστε να μάθουμε πώς και γιατί επέλεξε το λειτούργημα αυτό, τις προσδοκίες, τους στόχους, τα συναισθήματά του/της κ.λπ.

Πιθανές Ερωτήσεις που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για το ερωτηματολόγιο σου:

1. Κύριε/Κυρία, σε ποια ηλικία αποφασίσατε να γίνεται δάσκαλος/α;
2. Γιατί επιλέξατε αυτό το επάγγελμα, τι προσδοκίες είχατε;
3. Τι όνειρα είχατε όταν ολοκληρώσατε τις σπουδές σας;
4. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν βρεθήκατε πρώτη φορά σε τάξη ως «δάσκαλος/α»;
5. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο πρώτο σας μάθημα με τους μαθητές;
6. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο δάσκαλος;
7. Τι αρετές πρέπει να έχει ένας δάσκαλος;

Εμπλούτισε το ερωτηματολόγιο με τις δικές σου ερωτήσεις!



«Η διδασκαλία στην τάξη πρέπει να γίνεται ευχάριστα, γιατί μόνο τότε η γνώση παραμένει μόνιμα»,
Μέγας Βασίλειος (4^{ος} αιώνας)

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 2 - Μάθημα 5ο:

Φτιάχνουμε έναν κατάλογο με επιθυμίες ή/και αιτήματα προς τον δάσκαλο ή τη δασκάλα μας.

1. Επίσκεψη στελεχών της UNICEF, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν το έργο τους στις χώρες του τρίτου κόσμου.
2. Δημιουργία ομάδας, η οποία θα είναι υπεύθυνη να μαζέψει ένα χρηματικό ποσό με σκοπό να αγοράσουμε σχολικά είδη και που θα τα στείλουμε στις χώρες του τρίτου κόσμου.
3. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με μία εργασία, η οποία θα έχει θέμα «Η παιδεία στην Αρχαία Ελλάδα».



«Η παιδεία είναι η ισχυρότερη μηχανή για την εξέλιξη»,

Νέλσον Μαντέλα (1918-2013), Υπέρμαχος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 3 - Μάθημα 5ο:

Χωριζόμαστε σε ομάδες, επιλέγουμε από ένα απόφθεγμα από τη σελ. 24 και το συζητούμε. Μετά, παρουσιάζουμε τις σκέψεις μας στην τάξη.

Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. Βίκτωρ Ουγκώ

Ο Βίκτωρ Ουγκώ με τη φράση «Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή» εννοεί πως το σχολείο δίνει παιδεία σε κάθε άνθρωπο και πως όσοι βρίσκονται στη φυλακή δεν πήραν τη σωστότερη παιδεία και δεν έμαθαν να υπακούν στους νόμους της πολιτείας. Έτσι, όπου ανοίγει ένα σχολείο, θα κλείσει μια φυλακή.



Ο Βίκτωρ Ουγκώ ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και δραματουργός, 1802-1885.

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 4 - Μάθημα 5ο:

Παρατηρούμε τις εικόνες, τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και συζητούμε.

- ✚ Στις τρεις εικόνες παρατηρούμε παιδιά μικρής ηλικίας να παρακολουθούν το μάθημα στην τάξη, ενώ στην άλλη εικόνα ο Σωκράτης διδάσκει σε ανθρώπους μικρής και μεγάλης ηλικίας. Άρα, η μάθηση δεν έχει ηλικία. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη γνώση.
- ✚ Σε μια εικόνα απο τις τέσσερις, βλέπουμε μία τάξη γεμάτη απο παιδιά του τρίτου κόσμου. Παρά τις δυσκολίες που ζουν, αναζητούν ένα καλύτερο αύριο και προσπαθούν να μάθουν γράμματα.
- ✚ Στην εικόνα που ο Σωκράτης διδάσκει στους μαθητές του να υπακούν στους νόμους, καταλαβαίνουμε ότι απο τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν πως η γνώση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ο Σωκράτης δίδασκε μέχρι να πεθάνει, για να μάθει σε όλο τον κόσμο πως η παιδεία έχει τεράστια σημασία στη ζωή του ανθρώπου και στην κοινωνία.



«Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τούς έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί όμως την ικανότητα να ζουν καλά», Αριστοτέλης, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας (4^{ος} αιώνας)

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 1 - Μάθημα 7ο:

Υποθέτουμε πως είμαστε μαθητές του Χριστού. Γράφουμε στο ημερολόγιό μας για τη συνάντησή μαζί Του και την απόφασή μας να τ' αφήσουμε όλα και να Τον ακολουθήσουμε.

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε όπως όλες οι υπόλοιπες ημέρες. Σηκώθηκα και ξεκίνησα για το σχολείο. Όσο περπατούσα, πλάι στη θάλασσα, σκεφτόμουν πως τα πάντα γύρω μας τα δημιούργησε ο Θεός και Τον ευγνωμονούσα για τη νέα ημέρα που ξημέρωσε. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ένα χέρι στον δεξιό μου ώμο και τότε γύρισα πίσω, να δω ποιος με ακούμπησε. Ήταν κάποιος με λευκά ρούχα που με κοίταζε και ήξερε το όνομά μου. Μου είπε «Είμαι ο δημιουργός του κόσμου! Άκουσα τη σκέψη σου και την προσευχή σου κι αποφάσισα να σε καλέσω κοντά μου και να γίνεις μαθητής μου! Θα επιλέξω για μαθητή μου όποιον πραγματικά πιστεύει σε εμένα! Η επιλογή είναι δική σου!». Άνοιξε η καρδιά μου μόλις άκουσα αυτά τα λόγια απο τον Ιησού. Τον πίστεψα κι αποφάσισα να Τον ακολουθήσω χωρίς να διστάσω. Άκουσε την προσευχή μου την στιγμή που τον ευγνωμονούσα κι έτσι μού έδωσε μια ευκαιρία για τη ζωή μου! Από εδώ και πέρα όλα θα είναι αλλιώς!



Παναγίτσα του Πύργου, Σκόπελος

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 2 - Μάθημα 7ο:

Δύο μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο των γιων του Ζεβεδαίου και εξηγούν το αίτημά τους προς τον Ιησού.

Ιάκωβος: «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε. Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη Βασιλεία σου, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου».

Ιησούς: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί, κι εγώ ο ίδιος δεν ήρθα για να με υπηρετήσουν οι άνθρωποι, αλλά για να προσφέρω τη ζωή μου γι' αυτούς!»

Ιωάννης: «Το καταλαβαίνουμε, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις όσο τίποτα άλλο. Άλλωστε, το μόνο που έχει σημασία είναι να έχουμε την θέση που επιθυμούμε στη Βασιλεία Σου».

Ιησούς: «Γι' αυτήν τη θέση πρέπει να αγωνιστείτε μόνοι σας χωρίς να σας κάνω εγώ τη χάρη που μου ζητάτε!»

Ιωάννης: «Όπως βρισκόμαστε τώρα δίπλα σου ως μαθητές στη γη, έτσι θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σου κι αργότερα, στον Παράδεισο!»

Ιάκωβος: «Διδάσκαλε, εμείς είμαστε πλάι σου, ήδη αγωνιζόμαστε. Δεν αξίζουμε αυτό που σου ζητάμε;»

Ιησούς: «Ίσως και να το αξίζετε, αλλά αυτό θα το μάθετε στον Παράδεισο!»

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!



Ο δρόμος προς τον Παράδεισο έχει δυσκολίες.

Η Κλίμακα του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη.

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 3 - Μάθημα 7ο:

Χωριζόμαστε σε ομάδες, επιλέγουμε από ένα απόφθεγμα, το συζητούμε και το παρουσιάζουμε στην τάξη.

- ✚ «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων»: Στο συγκεκριμένο απόφθεγμα ο Χριστός κάλεσε τους ανθρώπους να Τον εμπιστευθούν και να Τον ακολουθήσουν στο έργο του ως μαθητές.
- ✚ «Όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων»: Στο συγκεκριμένο απόφθεγμα ο Χριστός εννοεί πως κάθε άνθρωπος, για να καταφέρει να κατακτήσει τη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να υπηρετεί σε όλη του τη ζωή τους συνανθρώπους του.



Συζητώντας στην τάξη!

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 4 - Μάθημα 7ο:

Παρατηρούμε την τοιχογραφία με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη στη σελ. 30. Αναζητούμε στο διαδίκτυο άλλα σχετικά έργα.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε σχετικά έργα με την τοιχογραφία της σελίδας 30.

http://www.pspa.eu/images/files/epaideutiko-yliko/bgymn/paraboli_samariti.pdf



«Ο καλός Σαμαρείτης», πίνακας του Γιάκομπ Γιόρντενς, περ. 1616

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!

2^η Ενότητα: «Εγώ ειμί η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού

Ερώτηση 5 - Μάθημα 7ο:

Παρατηρήστε το χαρακτηριστικό του Ρέμπραντ. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει; Πώς παρουσιάζονται τα πρόσωπα;

Στο χαρακτηριστικό του Ρέμπραντ με προβληματίζουν δύο πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο είναι το παιδί, που είναι μπρούμυτα στο πάτωμα και φαίνεται να μη νοιάζεται για όσα λέει ο Χριστός. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο γέρος, ο οποίος κάθεται, με το χέρι στο σαγόνι του σαν να σκέφτεται όσα είχε ζήσει στη ζωή του. Τα υπόλοιπα πρόσωπα φαίνονται να δίνουν σημασία στη διδασκαλία του Χριστού και να Τον κοιτούν με προσοχή.



Ο Χριστός διδάσκων, χαρακτηριστικό του Ρέμπραντ.

Απλά και Κατανοητά η Γνώση!