

**Ινδιάνος Σιατλ,
Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο**



Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου

Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου

σχ. βιβλίο (σελ. 22)

Φροντιστηριακό e-μάθημα

Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία



Μελέτη όπου, όποτε και όσο εσύ θες!



Διδάσκουμε μεθοδικά σε βίντεο τη θεωρία του σχολικού βιβλίου και λύνουμε όλες τις ασκήσεις

Δημιουργούμε συνεχώς νέα βίντεο με διδασκαλία για τις εκπαιδευτικές σου απαιτήσεις



Παίζουμε και μαθαίνουμε με on line test αξιολόγησης & SOS διαγωνίσματα προσομοίωσης για τις εξετάσεις

Λύνουμε απορίες ζωντανά on line καθημερινά 3 μ.μ. - 8 μ.μ.



Ινδιάνος Σιατλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (σελ. 22)

1. Χωρίστε το κείμενο σε ενότητες και γράψτε συνοπτικά τα επιχειρήματα που διατυπώνει ο Ινδιάνος σε καθεμιά από αυτές.

1η ενότητα

Ο φύλαρχος οφείλει να μελετήσει το αίτημα του Αμερικανού προέδρου για πώληση της γης των ερυθροδέρμων ομοεθνών του, γιατί γνωρίζει πως σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί απευθείας τη βίαιη αρπαγή των εδαφών από τους λευκούς.

2η ενότητα

Η λευκή φυλή δεν είναι παντοδύναμη και αλώβητη μπροστά στις δυνάμεις της φύσης. Η καταστροφή του περιβάλλοντος επιφέρει αλυσιδωτά και σταδιακά τον αφανισμό κάθε ζωντανού οργανισμού.

3η ενότητα

Οι ερυθρόδερμοι έχουν συνειδητοποιήσει τον περιορισμένο ρόλο τους πάνω στη γη, εφόσον, λοιπόν, είναι «περαστικοί», καλούν και τους λευκούς να αντιληφθούν τη μοναδική αλήθεια της φιλοξενίας που παρέχει το περιβάλλον σε ολόκληρο το ανθρώπινο είδος.

2. Πώς αντιλαμβάνεται ο Ινδιάνος τη σχέση του με τη φύση;

Ο Ινδιάνος Σιάτλ, υποστήριζε την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. Το περιβάλλον και οι ζωντανοί οργανισμοί που το αποτελούν είναι για εκείνον απαραβίαστη αρχή και ιερές υπάρξεις αντιστοίχως. Τα φυσικά στοιχεία πιστεύει πως είναι σύντροφοί του, αδέρφια του, που αξίζουν τον ανάλογο σεβασμό και αγάπη. Άλλωστε, κάνει και τον απλό συλλογισμό πως, αν ο άνθρωπος εξακολουθήσει να καταστρέφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, είναι σαν να περιφρονεί τον ίδιο το Δημιουργό του, ενέργεια που δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη. Αρχικά, θα υποστεί βλάβη ο ψυχικός του κόσμος και κατόπιν η σωματική του υγεία.

3. Γιατί η όψη της πολιτείας των λευκών (και η νοοτροπία των κατοίκων της) «κάνει κακό στα μάτια του ερυθρόδερμου»;

Η σχέση που έχουν οι ερυθρόδερμοι με τη φύση διακατέχεται από ένθερμο σεβασμό που αγγίζει τα όρια της θρησκευτικότητας. Η γη είναι δώρο που τους παρέχει απλόχερα τους καρπούς της, τα ζώα είναι αδελφικές οντότητες που άλλοτε θυσιάζονται για να τους προσφέρουν τροφή και άλλοτε συμβιώνουν μαζί τους μυώντας τους στην άγρια ομορφιά και τη γαλήνια ισορροπία της κοινής τους κατοικίας. Η κοσμοθεωρία αυτή, δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον παραλογισμό των

λευκών που λειτουργούν ως αυτονόητοι κυρίαρχοι του περιβάλλοντος και ως δικαιωματικοί εκμεταλλευτές των φυσικών του πόρων.

4. Σε διάφορα σημεία του κειμένου, ο Ινδιάνος Σιάτλ χαρακτηρίζει τον εαυτό του και τους ομοεθνείς του «άγριους». Πώς αντιλαμβάνεστε αυτόν το χαρακτηρισμό;

Ο Ινδιάνος Σιάτλ, προσπαθεί, με ποικίλους τρόπους να προειδοποιήσει τους ασύνετους κατακτητές να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φύση. Ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί, είναι η προσποιητή υποτίμηση της νοημοσύνης του ίδιου και των μελών της φυλής του με τη χρήση των χαρακτηρισμών «άγριος» και «άγριοι». Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να επιδείξει συμπεριφορά ταπεινοφροσύνης. Βέβαια, στις διάσπαρτες μέσα στο κείμενό του προσφωνήσεις του ίδιου και των υπόλοιπων ερυθροδέρμων ως «αγρίων» κρύβεται και μια δόση δικαιολογημένης ειρωνείας απέναντι σε άτομα που, ενώ ισχυρίζονται πως είναι μορφωμένα και ευγενή, εν αντιθέσει φέρονται ως βάρβαρα πλάσματα που λεηλατούν τα πάντα στο διάβα τους στο όνομα του πολιτισμού και της υγιούς εξέλιξης!

5. Τι πιστεύετε ότι αποφάσισαν τελικά οι Ινδιάνοι για τη γη τους; Ποια σημεία του κειμένου μας προϋδεάζουν για την απόφασή τους;

Οι Ινδιάνοι γνωρίζουν πως αν παραδοθούν, θα παραγκωνιστούν, αρχικά, σε μικρή έκταση γης και, κατόπιν, θα υποστούν τη βαναυσότητα των κατακτητών, όταν εκείνοι το κρίνουν σκόπιμο· αν, πάλι, δε δεχτούν την τωρινή πρόταση των Αμερικανών, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις βιαιοπραγίες τους αμέσως. Κατά συνέπεια, προβαίνουν σε μια ύστατη προσπάθεια έκφρασης των θέσεών τους με τρόπο, ώστε να προσελκύσουν την αμέριστη προσοχή των λευκών, οι οποίοι πρέπει να αντιληφθούν, επιτέλους, το μέγεθος της παρανοϊκότητας που επιδεικνύουν σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των φυσικών πόρων της γης.

Απολαύστε τη διδασκαλία στα βίντεο του www.arnos.gr

Κατανοείτε σε βάθος τη μεθοδολογία επίλυσης!

Επιμέλεια: Ειρήνη Καραγεώργου



...Πράξεις Παιδείας!