

Παρατηρώ τις εικόνες του Σχολικού Βιβλίου και μελετώ τις πηγές



1. Σλαβικό αλφάβητο.

Το σλαβικό αλφάβητο ονομάστηκε κυριλλικό επειδή το επινόησε ο Κύριλλος. Για να το δημιουργήσει χρησιμοποίησε τα κεφαλαία γράμματα της ελληνικής γλώσσας, προσαρμοσμένα στην προφορά της σλαβικής γλώσσας.

Σήμερα, πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε 12 χώρες χρησιμοποιούν το κυριλλικό αλφάβητο καθώς χρησιμοποιείται στη βουλγαρική, τη ρωσική, την ουκρανική γλώσσα κ.α.



Χάρτης με την γεωγραφική διασπορά του Κυριλλικού αλφαβήτου.

Η Γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό!

2. Κωνσταντίνος-Κύριλλος και Μεθόδιος



Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν γιοι σεβαστής οικογένειας, που ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριλλος ήταν μεγαλύτερος και γεννήθηκε γύρω στα 822 μ.Χ. και τον ονόμασαν Κωνσταντίνο. Και οι δύο φοιτούσαν σε σχολείο της πατρικής τους πόλης και διακρίνονταν για το ήθος και τη φιλομάθειά τους.

Ο πατέρας τους πέθανε, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν δεκατεσσάρων ετών. Τότε, από τη σχολή της Μαγναύρας πρότειναν στη μητέρα τους να στείλει τους δυο γιους της να σπουδάσουν δωρεάν στο αυτοκρατορικό σχολείο. Η προσφορά έγινε δεκτή κι έτσι οι δυο αδελφοί βρέθηκαν στην Πόλη.

Ο Κωνσταντίνος σπούδασε αριθμητική και γεωμετρία με δάσκαλο τον Λέοντα τον Μαθηματικό, καθώς και φιλοσοφία με δάσκαλο τον μετέπειτα πατριάρχη Φώτιο. Σπούδασε ακόμα μουσική, ρητορική και αστρονομία. Έμαθε να μιλά πολλές γλώσσες και ιδιαίτερα τη σλαβική. Το όνομα Κύριλλος το απέκτησε όταν δέχτηκε το μοναχικό σχήμα.

Ο αδελφός του Μεθόδιος, σπούδασε διοίκηση και οικονομία και υπηρέτησε σε διοικητικές θέσεις της εκκλησίας. Ασπάστηκε και αυτός τον μοναχικό βίο και μόνασε στον Όλυμπο της Βιθυνίας.

Από την παραπάνω πηγή παίρνουμε στοιχεία για τη ζωή των δύο ιεραποστόλων, του Κύριλλου και του Μεθόδιου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παράθεμα, τα δύο αδέλφια κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη και διακρίνονταν για το ήθος και τη φιλομάθειά τους. Βρέθηκαν στην Πόλη, για να σπουδάσουν στη σχολή της Μαγναύρας δίπλα σε ονομαστούς δασκάλους, όπως τον Λέοντα τον Μαθηματικό και τον πατριάρχη Φώτιο. Και οι δύο ασπάστηκαν τον μοναχικό βίο.

Η Γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό!

3. Η παγκόσμια αναγνώριση του Κύριλλου και του Μεθόδιου

«Όποιος ασχοληθεί με την ιστορία των Σλάβων, όποιος ταξιδέψει στις χώρες τους, βρίσκει παντού τον Κύριλλο και το Μεθόδιο. Σ' όλες τις σλαβικές πόλεις, την Πράγα, το Βελιγράδι, τη Σόφια και τη Μόσχα οι δυο αυτοί Θεσσαλονικείς θεωρούνται ως εθνικοί προστάτες τους. Οι επιστήμονες γράφουν την ιστορία τους, ο λαός τους σέβεται, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τιμά ως αγίους και οι πολιτικοί βλέπουν σ' αυτούς το σύμβολο της ενότητας για τη φυλή τους».

Λ. Λεζέ

Σύμφωνα με το παραπάνω παράθεμα, η προσφορά των δύο ιεραπόστολων ήταν τεράστια, γι' αυτό και η αναγνώρισή τους είναι παγκόσμια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τους τιμά ως αγίους και θεωρούνται σύμβολο ενότητας. Μάλιστα, σε όλες τις σλαβικές πόλεις όπως στη Μόσχα, στο Βελιγράδι και τη Σόφια, θεωρούνται εθνικοί προστάτες. Σε πολλές πόλεις υπάρχουν ναοί και αγάλματα για να τους τιμήσουν για το έργο τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στις 11 Μαΐου.



Ο Ναός των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη.



Βασιλική Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Βέλεχραντ της Μοραβίας (Τσεχία).

Η Γνώση με τρόπο απλό και κατανοητό!